

1. DAG WERELD, DAG MENSEN

Een wereldstad vol kleine mensen,
Waar zijn we nu weer aanbeland.
Hier lopen met hun grote wensen,
De nummers van het niemandsland.

Refrein:

Dag wereld, dag mensen,
Dag vrienden allemaal,
Wij groeten u en wensen
Ieder kind een gul onthaal. (x2)

Heel anders dan onze eigen wereld,
Waar weer een mens zichzelf kan zijn.
De mensen nieuwe woorden spreken,
Een vriendentaal als dit refrein

Refrein

2. TUIMELING*

Ben je bijna uitgekeken?
Denk je: wat heeft het voor zin?
Tijd om frisse moed te kweken,
Maak een flinke tuimeling.
Voel je vrij tussen je vrienden,
Blijf niet langer vreemdeling,
Tracht de vlam snel weer te vinden,
Maak een flinke tuimeling!

Refrein:

Tuimel, tuimeling, schud jezelf dooreen.
Gooi alles ondersteboven,
Laat het vuur in jou niet doven.
Tuimel, tuimeling, smijt jezelf erin.
Gooi alles ondersteboven,
Blijf er rotsvast in gelo-o-ven.

't Chirowerk is vaak geen pretje,
Soms wordt het een marteling
Geef dan vlug jezelf een zetje,
Maak een flinke tuimeling.
Voel je hartslag stevig bonken,
Zonder spoor van hapering.
Doe die gloed weer hevig vonken,
Maak een flinke tuimeling!

Refrein

3. ALLES VAN WAARDE*

Hier in dit leven
wil God je iets geven,
kostbaar en eeuwig.
Het zal nooit vergaan.

Hij wil je leren
Om Hem te vereren
en van Hem te houden
nu en voortaan.

Refrein:

Alles van waarde,
in hemel, op aarde,
kun je niet kopen
met goud of met geld.
Vrede en vriendschap
zijn net als vergeving
niet te verkrijgen
door kracht of geweld.

Liefde die echt is,
een hart dat oprecht is,
dat wil Hij geven
aan jou en aan mij.

Geld en juwelen
dat kunnen ze stelen,
maar rijkdom vanbinnen
daar kan niemand bij.

* Zonder muziek

4. ARMOE MOET DE WERELD UIT

Refrein:

Armoë moet de wereld uit!

Daarom maken wij geluid!

Roep het maar en schreeuw het uit!

Armoë moet de wereld uit! (x2)

We zeggen "Boeoe!" tegen armoë

En "Ahooe!" tegen ongelijkheid overal

We zeggen "Woow!" tegen spelen

We zeggen "Jeej!" tegen delen met elkaar

Want als we samenwerken

Worden we altijd sterker

En kunnen wij voorgoed gelijk zijn voor

elkaar!

Refrein (x2)

5. BIVAKLIED*

Leven op het ritme van de wind en van de

zon,

Zingen op de melodie van bos en beek en

Bron

Slapen met 't getrommel van de regen op
het dak,

Ontwaken met de morgendauw: we zijn
weer op bivak.

Ieder die ons ziet kijkt raar,

Wat niet kon, dat wordt hier waar.

Vreemd wordt vriend en klein is groot,

In onze ploeg valt geen een uit de boot.

Trek er mee op uit, breek grenzen open,

Samenspel wordt teken om te hopen.

Vlieg erin, doe mee, en blijf niet staan,

Een nieuwe wereld roept om door te

gaan!

EXTRA TIJDENS DE MIS

Heer wij vergeven aan elkaar,

Vergeeft Gij dan ook onze schuld.

Laat ons met elkander,

Laat ons met elkander,

Zingen, prijzen, loven de Heer.

Laat ons dat tezamen doen:

Zingen, prijzen, loven de Heer (x2)

Alleluia

Waar liefde is, ja daar is God.

Waar liefde is, daar is God nabij.

* Zonder muziek