

## HALLO HALLO?!... CHIRO!

Joepie! Het is bijna maart en dat betekent dat het ledenweekend weer héél erg dichtbij komt! Na kamp, is dit dé activiteit van het jaar en we willen jou er natuurlijk heel erg graag bij! Haal je ruimtepak al maar boven! Ja, je hoort het goed! Dit weekend maken we een reis naar de ruimte. Alles staat dit weekend in het thema van de ruimte. We komen samen in de chirolokalen van Hulshout. Daar is het ruimteschip waarmee we de ruimte invliegen gestrand. Het wordt een spannend weekend vol met avontuur met al je Chirovrienden! Kortom, jullie gaan je amuseren als nooit tevoren!



### ***Waar en Wanneer?***

Op vrijdag 13 maart komen we samen om **18.00u**, met een gevulde maag (en eventueel verkleed), aan de lokalen van Chiro Hulshout  
Ophalen kan op zondag 15 maart om **11u**.  
(We verwachten wel dat de kinderen van het begin tot het einde blijven.)

### ***Adres:***

Chiro Hulshout  
Booischotseweg 27  
2235 Hulshout

(Het lokaal bevindt zich achteraan in een klein zijweggetje van de grote baan.)

### ***Inschrijven?***

Inschrijven kan via onze site [www.chirogijmel.be](http://www.chirogijmel.be). De volledige prijs van het weekend bedraagt €30, dit kan je storten op rekeningnummer: BE42 7785 9287 3654, met vermelding "weekend 2020" en de naam van uw zoon/dochter.

**Opgelet:** Je kan je ten laatste inschrijven tot 5 maart!

Tot op weekend, hopelijk heb je er al evenveel zin in als wij!

Supergroetjes van jullie allerliefste leiding,

Emma, Lien, Arno, Daan, Simon, Ruben, Lauryynn, Cato, Lars en Hanne

We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is maar bij **dringende** gevallen kan de leiding bereikt worden op het nummer: 0493/04.66.72 (Hanne Mergaerts)

***Wat je moet weten:***

Eerst en vooral: Wat nemen we **niet** mee?

Kledij die niet vuil mag worden, juwelen, GSM's (de leiding kan bellen in noodgevallen en ervaring leert dat GSM's alleen een bron van extra heimwee zijn...), iPods en een te grote voorraad snoep! Ergens hoort wat snoep ook bij een chiroweekend, maar we vragen hier niet mee te overdrijven. We zien soms aparte rugzakken met snoep, dit kan niet de bedoeling zijn! Linda en haar kookploeg zorgen immers voor overheerlijke maaltijden!

**Wat moet er zeker mee in de valies:****SLAAPSPULLEN**

- Slaapzak en kussen
- Veldbed
- Pyjama
- Teddybeer

**TOILETGERIEF**

- Toiletzak (kam, washandje, zeep, tandenborstel, tandpasta, ...)
- Handdoek

**KLEDIJ**

- Chiro-uniform (Om je uniform uit te breiden: [www.debanier.be](http://www.debanier.be))
- Speelkledij die tegen een stootje kan, al naargelang het weer (Neem voldoende mee: soms wordt er al wel eens iets nat of vies...).
- Ondergoed en kousen
- Makkelijke, stevige schoenen
- Schoenen voor binnen
- Regenjas (we hopen deze niet nodig te hebben)
- Eventueel laarzen
- Zak voor vuile kleren

**ANDERE**

- Superhelden verkleedkleren
- Zaklamp
- Eventuele medicatie (Licht de leiding voldoende in over de inname!)
- Enveloppe met kids ID, 2 klevers en de medische fiche: Deze geef je meteen af aan de leiding.